



Avresa 07:30 Hagaborg BRF.

Nu startar resa runt Vänern. Vi åker på den östra sidan söder ut. Vårt första stopp gör vi vid Slussarna i Sjötorp: Här dricker vi busskaffe med fralla i den vackra miljön.

Bussen tar oss nu vidare söder ut mot Kinnekulle och Falkängens hantverksby i Hällekis. Här ligger ett antal mysiga hantverks och konstbutiker samlade, med ett stort utbud av olika alster. Man kan också fika eller köpa glass på något av caféerna.



Nu smakar det säkert bra med lunch och vi tar oss upp på Kullens östsida till Kinnekullegården som ligger högt med fantastisk utsikt över Slätt-landskapet. Här intar vi en härlig lunch-buffé med många olika smaker.

Efter en härlig måltid är det dags att fortsätta vår resa vidare över Kullen ner till Husaby Kyrka. Kyrkan med mycket historik byggdes på 1120-talet, men Olof Skötkonung döptes i Husaby källa 1008. Ett besök med intressant historia.

Resan fortsätter nu till Rörstrands Muséet och Outlet vid den tidigare porslinsfabriken som ligger centralt i Lidköping. Här får vi egen tid för historia och shopping eller bara njuta av staden vid Väners södra strand.

Nu är det dags att fortsätta över Slätten mot Vänersborg.

Nu smakar det bra med kvällskaffe (busskaffe) Vi gör ett stopp och passar på att besöka Ursands Fritidsanläggning vid Vänern. Anläggningen är ny storsatsning av den kände Bert Karlsson med Stugby, resort och camping. Efter detta stopp åker vi vidare norrut genom Dalsland mot Värmland och hemorten. Efter en dag med många intryck och trevlig gemenskap är vi hemma i Karlstad ca 20:00

Pris 250 kr för oss medlemmar. Anmäl senast 31/5 till Eva 073-9982697. Om plats finns, 625 kr för icke medlem.

Anmälan är bindande.

Ingår: Bussresa med modern turistbuss. Förmiddagskaffe med fralla, eftermiddagskaffe med bulle.

Besök vid Falkängens Hantverksby, Husaby Kyrka, Rörstrands i Lidköping. Lunchbuffé på Kinnekullegården